

Lentekriebels



Het is de week van de lentekriebels. Echt niet iets van de laatste tijd. In 1839 schreef Robert aan zijn geliefde Clara

'Ik loop nu over van muziek en prachtige melodieën – stel je voor, sinds mijn laatste brief heb ik weer een heel notitieboekje vol met nieuwe stukken. Ik ben van plan het Kreisleriana te noemen. Jij en een van jouw ideeën spelen daarin de hoofdrol, en ik wil het aan jou opdragen – ja, aan jou en aan niemand anders – en dan zul je zo lief lachen als je jezelf erin ontdekt.'

In 1840 trouwden ze.

Donderdag 7 maart



Ksenia Kouzmenko, dochter van een vermaard pianistenechtpaar uit Minsk en zelf een internationaal geroemd pianiste, soleert met werk van Clara Wick en Robert Schumann.

Na de pauze Schumanns *Kreisleriana*. Het zeer dramatisch werk dat door velen beschouwd

wordt als een van zijn mooiste composities.

Zaterdag 9 maart



Prachtige Russische composities door **Trio Bartholdy**: Irene Bossier | viool, Cor Coppoolse | cello en Rowan van der Westen | piano.

Werk van Glinka, Arensky en Rachmaninov. Van hem het eerste, ééndelige Trio *Élégiaque*, een eerbetoon aan zijn oudere vriend en mentor Tsjajkovski. Zo mooi, je kunt het niet vaak genoeg horen...



Laat u bekoren en kom luisteren

Zondag 25 februari 2024