

VIVE LE ROY



Dia. 16cm

Op donderdag 24 februari komt **Ensemble Corona** met het programma VIVE LE ROY!: een muzikaal portret van Josquin des Prez (ca. 1455-1521), met werk van Josquin natuurlijk en dat van voorgangers en tijdgenoten als Binchois, Ockeghem, Isaac, Brumel, Richafort en Tromboncino.



Josquin stak met kop en schouders boven hen uit, hij spande de kroon. Tot in de verre uithoeken van Europa was Josquin bekend en gewild. Hij wordt 'de prins van de polyfonie' genoemd, zijn naam staat gegrift in de Sixtijnse kapel.

Hij is de 'meester van de noten', waarmee Maarten Luther hem eert.



Zaterdag 26 februari hebben we geen lunchconcert, maar als u even goed luistert hoort u wellicht

Klik [hier](#) op het muzikje

*Doet oew jas mar aon we gaon, ik kom oew hale.
Laot die braoipan nou mar staon, bij Krol daor
kôpte vis.*

*Doet oewe jas mar aon we gaon, naait dieje kneup
dur straks mar aon,
ik kom oew hale, woensdagmorge kraait d'n haon.*

Aarzel dan niet, ga mee, het is weer carnaval. In de Azijnfabriek bijvoorbeeld, om eens een zaaltje te noemen, hebben ze alle dagen een prachtig programma. Misschien zien we elkaar.

En om met den Peer te spreken:

En ge wit't, affeseer want ut is zô woensdagmèrrege

zondag 20 februari 2022